

# Det skal du opleve:

For eventyreren og den opmærksomme gæst er der meget at se og udforske på Agersø. Uanset om det er en endags tur, weekend ophold eller en ferie, så er der noget for enhver smag, og man kan slet ikke blive træt af eller færdig med Agersø.



Efter 15 minutters sejlads fra Stignæs til Agersø er du på havnen, der er det naturlige udgangspunkt for alle udflugter.



Du kommer gennem Strand Allé med de gamle elme- og lindetræer, som blev plantet i 1770 af etatsråd Johan Fr. Friis, som på det tidspunkt ejede Agersø samt nabøen Omø. (Elmetræerne fik elmesyge i år 2000 og måtte desværre skoves og erstattes med nyplantning).



Alle veje fører til og fra det lille idylliske gadekær, som udgør byens centrum. Gadekæret tjener som branddam, andedam og legeplads for fiskeglade børn om sommeren samt skøjtebane om vinteren.



Byen er en oplevelse for sig med de små snoede gader med velplejede haver og stengærder, som omkranser de nænsomt restaurerede gamle huse. En vidunderlig sammenblanding af små byhuse og større, velfungerende landbrugsejendomme, flere med mødding direkte til vejen, som tilsammen giver et varieret billede med duften, som hører landet til.



I byen ligger Agersø mølle, som er en hollandsk mølle fra 1892. Møllen er i dag ejet af Agersø Møllelaug, der nænsomt har restaureret den, senest i 2005, så den i dag er funktionsdygtig og kører ved specielle lejligheder, f.eks. på den danske mølledag i juni måned.



Agersø kirke er tegnet af I. D. Herholt og opført i 1872. Den er altid åben for besøgende. Kirkens malerier er udført af Carl Langbein Toft. Døbefonden er opsat i 1983 (billedhugger Gunnar Hansen).



I byens modsatte ende finder man den gamle smedje og øens købmand.

Øens skole er fra 1880 og ved siden af ligger øens stolthed - Agersøhallen. Den blev bygget i 1975 af øboerne for egne midler og ved egen arbejdskraft.

Agersø kro er fra 1874. Kroen blev oprindeligt anlagt som lystgård i 1703 og har en stor del af æren for øens spændende historie. Sidebygningen fra 1772 var tidligere kornmagasin, og er nu indrettet som restaurant. Kroen har 21 dobbelt værelser.



De bedste strande findes på vestsiden af øen, mens de smukkeste egne er ved Egholm i nord og Helleholm i syd ved Omøsund. Fantastiske udsigter over landskaber, som man for længst troede var uddøde. Yngle- og redepladser for mængder af strand- og vadefugle, ca. 80 arter.



Agersø havn byder på mange aktiviteter, såsom grillpladser med borde samt en stor legeplads til børnene. På Agersø havn er der miljø med fiskerne, fiskehuset, værftet, havnekiosken, færgeaktivitet, legeplads og alle de lokale på bænken som dagligt udveksler de sidste nyheder og sladderhistorier.



Er du i tvivl så spørg dig for, Agersø-boerne er altid parate til en snak om deres ø.

## Lidt historie:

Agersø er en idyllisk dansk ø - 7 km lang og 3 km bred - dog i alt kun ca. 6,8 km<sup>2</sup>.

Agersø har været beboet i flere tusinde år. Der ligger en sten med soltegn fra bronzealderen i strandkanten ca. halvvejs mellem havnen og Helleholm. Der findes rester af 2 langdysser - en nord for Agersø by og resterne af en langdysse syd for Agersø by, denne høj kaldes "Sølbæts Høv". Der er spor efter gravpladser samt fund af tilhuggede pilespidser og økser.

Agersø nævnes første gang i kong Valdemars Jordebog, år 1231. Øen har spillet en stor og vigtig rolle i den kongelige jagt.

Øen var kronens eje indtil 1666. Herefter overgik øen til privateje, og øens befolkning bestod af fæstebønder. Gårdenes placering midt på øen er stadig meget tydelig, ligesom stjerneudstyknngen stadig præger jordloddernes udformning og placering.

En senere ejer, Lars Hansen, skilte sig af med øen til Skælskørs sognepræst F.L. Thranch i 1774 efter en regulær opstand med tumulter på Agersøgård.

Kystbatteriet blev anlagt i 1808 under Englands-krigen (1807-1814) til forsvar af Omø Sund.

Fra 1815 tilhørte øen familien Blixencrone-Møller. Her fødtes bl.a. den nu afdøde hærchef Blixencrone-Møller.

Midt i 1800-tallet sælges øen ud til særeje. Herom vidner mange af husene, kirken, møllen, skolen samt kroen, som er fra slutningen af 1800-tallet.

Vær varsom - følg veje og stier og bevæg dig med omtanke for, Agersø er hjemsted for mange sjældne dyre- og fuglearter - og det skulle den gerne blive ved med at være. Skån naturen, ødelæg ikke hvad I kom for, så kan vi alle også i fremtiden have glæde af den. -

**På forhånd TAK!**

## Traveture på Agersø:

**Blå rute** går ad Strand Allé, Hans Degnstræde, Fr. Jensensstræde og Agersø Sundvej mod syd mod Østerhoved så langt, som den asfalterede vej går, og tilbage den samme vej, i alt 3½ km.

**Grøn rute** går ad Strand Allé, Hans Degnstræde, Helholmvej og Gamlevej mod syd til batteriet og langs stranden mod nord til Egholmvej og igen mod syd tilbage til byen, i alt 11 km.

**Orange rute** går ad Strand Allé, Hans Degnstræde, Helholmvej, Gamlevej og Lillemådevej til stranden og mod nord til Vrangsbjergvej og Egholmvej tilbage til byen, i alt 5 km.

**Rød rute** går ad Strand Allé, Storegade og Egholmvej mod nord og derefter mod øst mod Bøgeviglejren til stranden og mod syd tilbage til havnen, i alt 3 km.

Traveruterne er markeret, så man kan færdes til fods (enkelte strækninger kan dog på grund af højvande, kraftig regn eller lignende være vanskeligt passable).

Der er mulighed for cykeludlån/-udlejning, desuden kan der arrangeres Ø-ture til lands og til vands.

For aktuelle aktiviteter og mere information se:

[www.agersoe.nu](http://www.agersoe.nu)

Brochuren er fremstillet af Agersø's Ve & Vel

e-mail: [veogvel@agersoe.nu](mailto:veogvel@agersoe.nu)



## Agersø en ø lige midt i verdens vrimmel



Oplev den smukke uspolerede natur, landskabet, den lokale gæstfrihed - en oase, som indbyder til ferie og fridage året rundt.